

STICHTING MARAN

Hieronder volgt een citaat uit het boekje “Alleen Liefde Geneest” (ISBN 90-804837-3-7)

DE ZIEL

De ziel is een moeilijk begrip om woordelijk te omschrijven.
Het is de godsvonk in elk wezen. Het is een druppel uit de grote oceaan. Het is het goddelijke in ons, de mens, echter velen zijn zich daarvan nog niet bewust.
Het is de kracht die alles bepaalt.
De ziel is dat wat uiteindelijk overblijft en opgaat in het geheel.
Het is de ziel die te leren heeft maar onveranderlijk blijft.
Het is de ziel die in eenheid is met alles.
Het is de ziel die de directe verbinding heeft met God.
Zonder ziel is er geen leven mogelijk terwijl de ziel niet geboren wordt en niet kan sterven.
Het is de ziel die wetende is en weet wat de bedoeling is van jouw reis op aarde.
Het is de ziel die zorgt dat jij je lessen krijgt die je hebt te leren.
Het is uiteindelijk de ziel die verder gaat.
Het is de ziel die niet gebonden is aan tijd en ruimte.
Het is de ziel die van twee weer Een maakt.

“ De ziel, bron van leven”